

Nieuwsbrief 10: juni 2023

Het is al weer juni en de hoogste tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit jaar.

Een kleinzoon geboren

Op 24 april 2023 om 22:35 mochten Maarten en Lobat weer opa en oma worden van hun derde kleinzoon. Zijn naam is Shilo Samuel; *Gods geschenk / Vreedzaam / Van God gebeden*. Moeder en kind maken het goed.

Lobat is begin mei naar Zuid-Afrika gereisd om Dylan, Marieke en hun gezin op te zoeken en haar nieuwe kleinzoon te bewonderen. Het was een heerlijke en gezegende tijd. Samen met Collin heeft zij drie weken mogen verblijven bij Dylan, Marieke en hun gezin.



Maarten naar Zuid-Afrika

In januari is Maarten naar Zuid-Afrika gereisd om te bekijken waar Dylan, Marieke en hun gezin wonen en werken. Hij heeft een fantastische tijd gehad. Hij werd overal mee naartoe gesleept en heeft genoten van de mooie natuur,

goede gesprekken en gezellige tijd. Hij dacht dat hij lekker op vakantie ging, maar niets is minder waar; zoals op de foto te zien heeft hij er wel ontzettend van genoten!



Jarigen

Het was weer een aantal keer feest in De Stal de afgelopen maanden. Drie van de kinderen waren kort na elkaar jarig en dat is uiteraard uitbundig gevierd met taart en visite. Ook de verjaardagen van de kleinkinderen in Zuid-Afrika worden hier in Nederland uitgebreid gevierd met taart. Voor twee van de kinderen was er een speciaal weekend georganiseerd. Zij gingen apart met Maarten of Lobat een weekendje weg. Er werd volop genoten van dit quality-time moment met elkaar.



Kokers

Vorig jaar hebben we een oproep geplaatst op ons social media account met de vraag of er mensen geïnteresseerd zijn om eens in de zoveel tijd voor ons te koken. Maarten en Lobat hebben gemerkt dat het soms erg puzzelen is wanneer het spitsuur is en er nog gekookt moet worden. Het gaf hen heel veel rust dat ze daar 1 of 2 keer per week niet aan hoefden te denken. Er stonden vooral op maandag, dinsdag of donderdag mensen voor de deur met een heerlijke maaltijd. Wij willen via deze weg iedereen die daar aan heeft meegewerkt enorm bedanken.

BEDANKT



Wisseling van de wacht

We hebben de afgelopen maanden gemerkt hoe fijn het is om een goede samenwerking te hebben met alle hulpverleners waar we mee te maken hebben. Dit gaat om jeugdbeschermers, therapeuten, gedragswetenschappers, voogden enz. Het is cruciaal dat we goed met elkaar door 1 deur kunnen en hetzelfde doel voor ogen hebben; het welzijn van het kind. De afgelopen maanden zijn er veel wisselingen geweest in een aantal hulpverleners om ons heen. Soms is dat lastig, als je een goede samenwerking had, op 1 lijn stond en ineens moet wennen aan iemand anders. Maar soms is het ook verfrissend.



Een nieuwe kijk op een bepaalde situatie of een andere aanpak. Wisseling van de wacht is niet altijd leuk, maar ook zeker niet altijd negatief.

Gebedspunten

Voor een aantal kinderen komen er weer rechtszaken aan. Dit is altijd een spannende periode, en de meeste kinderen worden hier dan ook erg onrustig van. Dat zien we terug in hun gedrag en emoties. Wilt u met ons mee bidden voor hen, dat ze de rust en duidelijkheid mogen krijgen die ze nodig hebben.

De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Voor veel kinderen is dat een spannende tijd. Wilt u met ons meebidden voor de kinderen die dit spannend vinden.

De oudste in jongen in De Stal heeft momenteel examens om bepaalde vakken af te sluiten. Wilt u in uw gebed ook aan hem denken

Veel kinderen vinden het spannend of ze komend jaar over gaan naar de volgende klas. Denkt u ook aan hen?

De hartelijke groeten van de familie Kraijenoord en alle kinderen.
Stichting Vrienden van De Stal: Monique, Esther en Arie.

Meer weten? De Stal is te volgen op instagram en facebook onder Gezinshuis De Stal. Ook de mooie site is een bezoekje waard: www.gezinshuisdestal.nl

Wilt u ons steunen? Bankrekening nummer: NL37RABO0351412638 t.n.v. Stichting Gezinshuis De Stal